



Koeien

Ik liep door hun gras zij stonden op
en naderden mij met argwanende kop
zo groot als zij waren en zo bedaard
kwamen zij om mij heen geschaard
ik voelde het vreemde van mijn bestaan
tweebenig eenzellig met schoenen aan

gedicht: Jaap Zijlstra
pastel: Loes Botman



Uit: Jaap Zijlstra & Loes Botman, Boven de wind uit,
gedichten & pastels, Mozaiek, Zoetermeer 2012.
Bene van Loenen selecteert elke maand een gedicht
voor Reveil (r.r.vanloenen@kpnplanet.nl).